

Avsnitt 1-9. Mission: Tänka globalt agera lokalt

Erik Johansson, Sofia Svensson, Dawit Bokre

1. EFS Internationella Mission - Erik Johansson

Sammanfattning

EFS har sänt ut missionärer i över 150 år och har idag arbeten i framförallt Indien och Afrika, samt ett praktikantprogram där unga får testa på mission i några månader.

EFS Mission är Holistisk: Evangelisation, utbildning och diakoni.

EFS mission har fokus på den gemensamma kallelsen, därför mer fokus på den gemensamma uppgiften framför individens längtan, men tror på att Gud vill ena och väcka längtan i individer för det gemensamma uppdraget.

En stor del av EFS mission berör utbildning, sjukvård, teologi och ledarskap, och finansieras helt eller delvis av EFS.

EFS jobbar även med och för kristna som diskrimineras, hotas och förföljs för trons skull.

Frågor för samtal och reflektion

- Är det något specifikt i Eriks undervisning som sticker ut för dig? Dela.
- Vad tänker du när du hör ordet "mission"?
- Visste du att det bedrivs mission även idag? Hur har missionen förändrats under de senaste 150 åren tror du?
- Vad tänker du kring att mission är "Holistisk: "Evangelisation, utbildning och diakoni."? Vad innebär begreppen i praktiken?
- Vad innebär det att vi har ett gemensamt uppdrag som går före individens önskan och längtan?

2. Vad är mission? - Sofia Svensson

Sammanfattning

Det finns flera svar på frågan vad mission är därför att den tar sig många uttryck i den världsvida kyrkan. I det här avsnittet presenteras några kännetecken för vad mission är utifrån vad Bibeln lär oss och kyrkans erfarenhet. Mission kommer från latinets "missio" och betyder utsänd, eller sändning. Det är Gud som ger uppdraget, det är inte en aktivitet som kyrkan har hittat på – något den gör, utan kyrkan är missionell.

Mission är:

- *Guds JA till den värld som Gud älskar:* Gud älskade världen så att Han sände sin Son och missionen blir att delta i Guds plan för den här världen.
- *Sändning:* Jesus sänder ut sina lärjungar att göra Guds vilja och verk, att sprida Guds rike.
- *Närvaro:* den kärlek som Gud är i sig själv överflödar i världen i en närvaro som kallar mänskligheten till jämlikhet, medkänsla och rättvisa.
- *Har Jesus som Herre:* missionen utgår ifrån Guds försoning med världen genom Jesus Kristus.

Det är mot denna bakgrund som EFS brukar beskriva sitt missionsarbete med orden "hela evangeliet till hela människan i hela världen". Vår bön blir att få Guds hjärta för den här världen när vi med ord och handling följer i Jesus fotspår ledda av den heliga anden.

Frågor för samtal och reflektion

- Är det något specifikt i Sofias undervisning som sticker ut för dig? Dela.
- Fundera på de olika beskrivningarna av mission, Guds: "Ja", "Sändning", "närvaro" och "Har Jesus som herre". Är dessa nya för dig? Håller du med? Vad innebär dessa i praktiken?
- På vilket sätt kan mission ske i både ord och handling?
- Vad betyder det att kyrkan – alla kristna i hela världen – är "missionell", alltså *lever mission* i motsats till att mission blir en verksamhet bland andra?

Bibelställen

- Johannesevangeliet 3:16
- Matteusevangeliet 28:18-20
- Lukasevangeliet 4:18
- Matteusevangeliet 9:38
- Andra Korinthierbrevet 5:18-19

3. Global - Lokal - Sofia Svensson

Sammanfattning

Vi är skapade för gemenskap! Vi människor är beroende av tillhörighet, gemenskap och omsorg. Det utmanar hur vi ser på oss själva och andra, hur vi ser på Gud och kristen gemenskap och mission. Särskilt i ett individualistiskt samhälle är det utmanande att tänka och leva i gemenskap. Vi lever i ett globalt samhälle och i en globaliserad värld där vi hör ihop. Redan i Bibelns början så ifrågasätter människan Gud kring det här. Efter syndafallet så kom egot. Ska jag ta hand om min bror? Undrar Kain. Och vem är min nästa? frågar en man Jesus, när Jesus svarat på hur du vinner evigt liv: älska Gud och sin nästa som sig själv. Som Jesus ger sitt liv för oss är vi kallade att ge våra liv för varandra.

Församlingen, gemenskapen i kyrkan, kallas i Bibeln för Kristi kropp. I Romarbrevet får vi en fantastisk förklaring om vilka vi är kallade att vara som Jesu kropp synlig i världen! Den gemenskapen kan vara den lilla gruppen där du finns, församlingen där du är med, hela Sveriges kristna, och hela världens kristna! Här finns vi i gemenskapen – barn, ungdomar, vuxna, äldre... från olika kulturer och språk. I första Korinthierbrevet lär vi oss också att alla delar är viktiga i kroppen, och att om en del lider, så lider också alla de andra. I mässan/nattvarden gestaltas detta då vi samlas kring *ett* bord, för att Kristus är *en*. Vi får del av samma bröd (Jesus) och sänds ut att tjäna den mänsklighet som Jesus har tjänat. Du kan vara med och bygga relationer till våra systerkyrkor. Att utmanas i sätt att tänka och leva, att vara kyrka och kristen. Mötet med andra kulturer hjälper dig att se på ditt eget liv och sammanhang med nya ögon.

Frågor för samtal och reflektion

- Är det något specifikt i Sofias undervisning som sticker ut för dig? Dela.
- Varför tror du att Sverige har blivit individualistiskt och hur påverkar det hur vi tänker på gemenskap i samhället och världen? D.v.s. att ta hand om och vara beroende av andra.
- Hur påverkar detta synsätt hur vi ser på och lever som kyrka och församling?
- Vad tror du att kristna i Sverige kan lära av kristna i andra länder och vice versa? Varför och på vilket sätt behöver vi varandra i missionen?
- Hur kan kristna mer leva som en enhet, en kropp där alla delar är viktiga? Vad försvårar? Vad hjälper?

Bibelställen

- 1 Mosebok 4 (Kain & Abel)
- Lukasevangeliet 10:25-37 (Dubbla kärleksbudet och Den barmhärtiga samariern)
- Romarbrevet 12:4-8 (En kropp, många delar)
- 1 Korinterbrevet 12:12-forts. (Delar i den kropp som är Kristus)
- 1 Korinterbrevet 10:16-17 (Del av ett bröd)
- Extra: Efesierbrevet 4:1-16 (Den andliga enheten och Kristi kropp som byggs upp)

4. Här är jag, sänd mig! - Sofia Svensson

Sammanfattning

Mission ligger på Guds hjärta. Hur ska jag då missionera? Alla har samma *kallelse* – till Jesus i lärjungaskap. Vi *sänds* – att ge Guds kärlek vidare, på olika sätt. Jesus säger till lärjungarna att det de gör för de minsta av hans bröder, gör de för honom. På så vis kommer vi också nära Jesus genom att tjäna honom. Det kan aldrig vara vår viktigaste uppgift som kristna att *göra* något för Herren. Allt är av nåd och utgår ifrån Guds kärlek och vilka Gud skapat oss till att *vara* i Honom.

Tips för att upptäcka mer av mission!

- **Var lyhörd** för när ditt hjärta börjar banka lite extra, vad engagerar dig?
- **Ta hand om lågan:** ta reda på mer om det som du brinner för och använd den gåva du fått.
- **Gå:** låt det inte stanna vid ”tänk om” utan ta armkrok med andra, prova att testa på det där du längtar efter, våga gå i tro. Du kan tex prova på internationell mission genom ett praktikantprogram.
- **Sök:** be att Gud visar väg och var öppen att gå den, sök information, läs missionärens bloggar etc.

Det finns också personer som sänds på ett särskilt sätt att vara missionärer och dela det kristna budskapet på ett gränsöverskridande sätt i andra kulturer, områden osv. Missionärer och evangelister kan också hjälpa fler i församlingen att se missionsperspektiven för evangelisation och diakoni.

Med ett internationellt perspektiv på mission ser vi en värld som lider men också där Gud har arbetare!

Världsvida kyrkan har ett uppdrag att verka för rättvisa och fred, mot förtryck och fattigdom. De handlingar vi gör lokalt, påverkar globalt. Tillsammans med lokala kyrkor och organisationer verkar vi i Guds mission och samlas kring och förkunnar evangeliet; Kristus som är världens ljus, liv och fred.

Frågor för samtal och reflektion

- Är det något specifikt i Sofias undervisning som sticker ut för dig? Dela.
- Fanns det något särskilt i undervisningen som gav dig svar på en fråga du haft, eller som du blev nyfiken på att veta mer om?
- Hur skulle du beskriva kallelse och sändning? Håller du med om att alla kristna har samma kallelse men olika ”sändningar”?
- Vem är missionär? Bilden av att en missionär är någon som reser till ett annat land lever kvar, hur påverkar det på hur vi ser på mission – i Sverige och i andra länder? Dela gärna berättelser om personer du inspireras av i missionen.

- Utifrån ert sammanhang; hur kan fler uppmuntras av leva mission? I vilka relationer, i vilka praktiska handlingar/tjänande? Hur kan vi agera lokalt på ett sätt så det påverkar globalt på ett positivt sätt?

Bibelställen

- Markusevangeliet 6:7 (Jesus kallar och sänder lärjungarna)
- Johannesevangeliet 15:4 (Bli kvar i mig)
- Markusevangeliet 25:35-forts. (Vad ni gjort för dessa av mina minsta)
- Lukasevangeliet 10:27 (Dubbla kärleksbudet)
- Extra: Kolosserbrevet 1:20 (korset)

5. Kristen tro: inkluderande och exklusiv - Dawit Bokre

5b. Eunukens löfte - Dawit Bokre

Sammanfattning

Kristen tro är exklusiv eftersom den inte är gjord för en specifik kultur. Tillskillnad från de andra världsreligionerna är den spridd relativt jämt över de olika världsdelarna och är inte starkt överrepresenterad i ett specifikt land.

Kristen tro är exklusiv eftersom det är den enda religionen som presenterar att Gud skulle bli människa – en Gud som sträcker sig ner till mänskligheten istället för att människor måste göra något för att nå upp till Gud.

I sin reflektion kring Eunukens kontext, beskriver Dawit att det i anknytning till Eunukens bibelberättelse också står om en romersk soldat och en jude som också kommit till tro. Detta visar på att människor från olika kulturer och etniciteter kommit till tro på samma Gud, och förstärker att kristen tro är till för alla. Eunuken har också gett upp sitt hopp om barn och familj, vilket han tycks ångra. Men Jesus lovar honom ett arv större än söner och döttrar.

Frågor för samtal och reflektion

- Är det något specifikt i Dawits undervisning som sticker ut för dig? Dela.
- Har du reflekterat något kring kristendomens unika ställning som både inkluderande och exklusiv tidigare? Vad säger det om den kristna tron i förhållande till andra religioner? Vad innebär det för dig som kristen?
- Gud ger eunuken ett löfte om ett arv större än söner och döttrar. Vad är det för arv han menar tror du? Hur kan vi få ta del av något som är större än det vi gått miste om, förlorat eller valt bort?

Bibelställen

- Apostlagärningarna kapitel 8-10.
- Jesaja kapitel 55-56.

6. Kristen tro: inkluderande och exklusiv - Dawit Bokre

Sammanfattning

Dawit menar att vi som kristna måste kunna bemöta, brygga, och nå andra kulturer. Om vi inte jobbar för att nå de som är minst lika oss står vi inte trofasta gentemot missionsuppdraget. Det måste inte handla enbart om människor från andra länder, kan även handla om åldersgrupper, olika samhällsgrupper eller intressen. Idag finns barriärer som gör att vi ofta inte bygger relationer med människor som är olika oss.

Dawit har fyra steg som kan hjälpa oss bygga hälsosamma, multikulturella relationer. Han presenterar det första: Att reflektera över sina egna kulturella ”blinda fläckar” och partiskhet i olika frågor och synsätt. Genom att reflektera över vår egen kultur, kan vi förstå vad som hindrar oss från att bemöta och bygga relationer med de som är olika oss.

Frågor för samtal och reflektion

- Är det något specifikt i Dawits undervisning som sticker ut för dig? Dela.
- Varför är det viktigt att känna till hur man formats av sin egen kultur? Har du några kulturella ”blinda fläckar” som hindrar dig från att bygga relationer med människor från andra kulturer?
- Vad innebär det att vi måste nå dem som är minst lika oss för att vara trofasta gentemot missionsuppdraget?
- Vilket steg kan du under kommande månad för att bättre förstå och vara medveten om dina egna kulturella blinda fläckar och partiskhet?

7. Steg 2: Lära - Dawit Bokre

Sammanfattning

Det andra steget som hjälper oss bygga hälsosamma, multikulturella relationer innebär att vi måste lära oss att lära oss. Vi behöver lära oss andra kulturers kontext, och framförallt hur vi kultiverar tillit och gemenskap. Utan tillit kan vi inte bygga några relationer alls. Vi måste vara genuina och intresserade av andra för att kunna bygga relationer och tillit med dem. Tillit växer ur vänskap, vilket kräver tid och kontinuitet.

Frågor för samtal och reflektion

- Är det något specifikt i Dawits undervisning som sticker ut för dig?
- Vad är den enskilt viktigaste ingrediensen för att hälsosamma relationer och samarbeten ska ske?
- Brainstorma sätt för hur du effektivt kan lära dig om en ny kultur. Vilka av dina idéer funkar bäst i ditt sammanhang tror du?
- Vika steg kan du ta under de kommande tre månaderna för att lära dig mer om en ny kultur i ditt samhälle, med målet att bygga förtroende?

8. Steg 3: Dela - Dawit Bokre

Sammanfattning

Det tredje steget som hjälper oss bygga hälsosamma, multikulturella relationer innebär att vi måste lära oss att dela med oss. Vi kan inte skapa en verksamhet för någon annan och sen anta att de kommer vilja vara med på det. De måste också få vara delaktiga, och äga verksamheten. Om de inte är med och skapar det kommer de fortsätta tänka att det är ditt projekt. Vi behöver skapa en delad dröm i mitten, där våra egna drömmar överlappar varandra.

Vi måste gå från:

”Jag har kontroll” till ”Jesus har kontroll”

”Jag håller i makten” till ”Jag ger makten vidare”

”Positionsbaserat ledarskap” till ”Relationellt ledarskap”

Frågor för samtal och reflektion

- Är det något specifikt i Dawits undervisning som sticker ut för dig? Dela.
- För din specifika församling, på vilket sätt skulle det vara enkelt att dela en tjänst, uppgift eller ansvarsområde med människor från en annan kulturell grupp? På vilket sätt kan det vara svårt?
- Vilket steg kan du ta under de kommande sex månaderna för att dela en tjänst, uppgift eller ansvarsområde med människor från en annan kulturell grupp i din församling?

9. Steg 4: Bemyndiga - Dawit Bokre

Sammanfattning

Ett bra sätt att bemyndiga människor är att först lyssna på dem, och fråga dem om deras drömmar. Vi behöver hjälpa dem att gå från drömmare till görare, från görare till utvecklare. Jesus spenderade tre år med tolv lärjungar. Han hade tålmod och trofasthet med dem. Det tar tid att bygga relationer, tillit och att bemyndiga människor. Vi får inte ha brotom, utan måste ha tålmod och uthållighet. Vi måste lita på att Gud går något under tiden i människor som vi inte kan se eller förstå. Och han valde att göra det genom dig och mig.

Frågor för samtal och reflektion

- Är det något specifikt i Dawits undervisning som sticker ut för dig? Dela.
- Vad tror du att människor i din omgivning drömmer om? Och vad drömmer du om för ditt samhälle? Hur kan du och din församling bemöta och hjälpa ditt samhälle genom att hitta en gemensam dröm tillsammans med dem?
- Skulle du säga att du hjälper någon att utvecklas idag? Vem, och hur isåfall?
- Vilket steg kan du under kommande året för att påverka ditt samhälle, genom att fokusera på att utveckla människor?

Bibelställen

- Lukasevangeliet 24:13-32