

8. Andens verk idag

Sarah Hinlicky Wilson I Livet med Helige Ande

Sammanfattning

Att ta emot den Helige Ande är att dö. Att följa Jesus är att dö. Jesu väg till livet är genom korset. Det är samma för oss. Den goda nyheten är inte att vi får fly från lidande. Den goda nyheten är att Jesus är med mig under hela mitt lidande, och att Helige Ande vill ge mig nytt liv på andra sidan. Men, det finns inget nytt liv utan döden.

Detta syns i Herrens bön: Att kalla Gud "Fader" är att skiljas från alla jordiska saker vi är beroende av. Den ultimata säkerheten beror inte på platser, ägodelar eller relationer, utan på Gud.

"Helgat vara ditt namn" kan låta som en religiös persons bön, men det är faktiskt en religiös person död. Att be att Guds namn ska vara heligt innebär döden för våra egna religiösa illusioner, och önskan om ett gott och fromt rykte.

Alla arbetar mot ett kungarike: sitt eget, eller Guds. Alla kungariken förutom Guds kommer att lämna oss besvikna. Att be "låt ditt rike komma" betyder att stänga dörren för våra egna falska riken.

De flesta vill ha så mycket mer än "Vårt dagligt bröd" - men i Herrens bön ber vi enbart om bröd för dagen. Vi behöver släppa allt annat, dö till alla våra giriga önskningar.

Det finns förmodligen ingen större död än förlåtelse. Det är därför som förlåtelse är så central i evangeliets budskap. Att ta emot Guds förlåtelse innebär att man erkänner det som är fel med sig själv. Omvändelse är att ge upp allt jag kan göra eller bidra med till min egen frälsning. Insikten om att ens egna händer är tomma och att Gud inte bryr sig om att de är tomma - han föredrar faktiskt det så, eftersom han kan fylla tomma händer.

Att förlåta innebär också att man erkänner döden. Om du förlåter betyder det att du säger öppet till en annan person: "Ja, du gjorde mig fel. Ja, jag led på grund av dig. Och ändå måste jag låta ilsken gå. Jag måste låta dig gå, Låta Gud göra den sista bedömningen, inte jag."

"Led oss inte in i frestelse". Detta är den sista döden - kontrollen över ditt eget liv. Vi vet inte hur mycket av det som har gått rätt eller fel i vårt liv beror på bra gener, lycka eller god miljö. Allt vi vet är att den Helige Ande stöder oss genom alla livets utmaningar. Och inför döden kan vi trösta oss med att vi redan har dött en gång: med Kristus i dopet. Och bara de döda kan stiga igen! Det är vad vi lär oss av den konstiga liknelsen som följer Herrens bön i Lukas evangelium. Jesus uppstod inte för mina självförsvar och ursäkter, utan för min totala hjälplöshet. Till och med de som är onda kommer Gud att ge den Helige Ande om de bara frågar, söker och bankar. När Jesus kom till sin egen död fick den Helige Ande honom att resa sig igen. Och precis som Jesus uppstod kommer vi också att uppstå genom den Helige Anden.

Samtal- & reflektionsfrågor

- Efter att ha hört Sarahs undervisning, är det något specifikt som sticker ut för dig?
- Vilka är dina favorit-orsaker för dina tankar, ord och beteenden?
- Vad skulle det innebära för dig att helt lägga ner dina egna självförsvar och istället helt och hållet och acceptera ditt totala beroende av Jesus hjälp?
- På vilka sätt har du redan upplevt andlig "död"?
- Vilka delar av dig motstår att "dö"?
- På vilka sätt har du redan upplevt andlig uppståndelse?

Bibelsverser

- Lukasevangeliet 11:1-13