

## 7. Vi tror på uppstånden igen - påskdagen

---

Marie-Louise Nilsson | Vi tror

### Sammanfattning

Jesu uppståndelse är grunden och det viktigaste skeendet för den kristna tron. Jesus Kristus tog på sig ditt och mitt straff på korset, dog för synden och uppstod sedan från de döda. Marie-Louise säger att det är detta som den hela kristna tron bygger och faller på.

Maria från Magdala, som enligt Lukasevangeliet tidigare haft sju demoner, var det allra första ögonvittnet som fick se den uppståndne Jesus. Det var den "värsta Marian" som Jesus använde som sitt första ögonvittne. Om Jesus kan använda en person som Maria från Magdala kan Han använda dig och mig också.

På tredje dagen efter Jesu död var Maria från Magdala vid graven, förkrossad av allt som har hänt. Hon frågade sig säkert: "Är detta allt? Blir det inte mer?". För Maria verkade det som om allt hopp var ute och rädslan smög sig sakta på henne. Men i sista sekund står Jesus där och talar med henne. Ibland kan vi också hamna i samma situation som Maria. Vi KännER oss helt övergivna, hopplösa och bortglömda. Men Jesus kommer aldrig någonsin överge oss. Han har lovat att vara med oss intill tidens slut.

Uppståndelsen är historisk fakta men vi behöver också låta den bli personlig i våra liv. Marie-Louise säger att vi kan ta del och leva "uppståndelivet" med Jesus. Detta händer när vi tar emot och accepterar Jesus som *rabbouni*, vilket betyder "min Herre och mästare". Då flyttar Han in i våra liv och både lever och verkar i oss. Har vi tagit emot Jesus har vi också uppstått tillsammans med Honom och är på väg till Hans Fader och vår Fader.

### Reflektion- & Samtalsfrågor

- Efter att ha hört Marie-Louise undervisning, är det något specifikt som du fastnat för? Berätta.
- Vad tror du är viktigt att tänka/göra när vi har hamnat på botten av livet och allt börjar se hopplöst ut?
- Kan du relatera till Marias situation när hon stod vid graven och kände att allt hopp var ute?
- Vad säger det om Jesus att Han använde Maria som första ögonvittne och den första som vittnade om Honom för andra?
- Skulle du säga att du tagit emot Jesus i ditt liv? Om ja, berätta om erfarenheten av att ha Jesus i ditt liv. Om nej, vad skulle det innebära för dig att bjuda in Jesus i ditt liv? Skulle du vilja bjuda in Jesus i ditt liv och leva tillsammans med Honom?

### Bibelställen

- Johannesevangeliet 10:1-5; 19:34; 20:1-18; 20:31.