

7. Andens kraft och gåvor

Sarah Hinlicky Wilson | Livsväg 2019 - Livet med Helige Ande

Sammanfattning

I första korinterbrevet, och särskilt kapitel 12 får vi mycket matnyttig undervisning om vad det innebär att vara andlig, oandlig, och om de andliga gåvorna. Paulus anser att det är viktigt att vara väl informerad om vad gåvorna är och dess syften. Vi måste titta noga på sådant som säger sig vara andligt, eftersom mycket kan vara just andligt, men det finns bara en Helig Ande.

I första Korintierbrevet ställer Paulus de olika synerna och begreppen på andliga gåvor emot varandra:

- Karismata - Från "Karis" som betyder Nåd. Paulus använder begreppet charismata som alltid är kopplat till Guds godhet och nåd. De är fria gåvor som ges av Gud.
- Pneumatica - andliga ting. Korintiernas begrepp som är otydligt och kan hänvisa till vilken andlighet som helst.

Denna skillnad på begreppen spelar en avgörande skillnad för hur korintierna uppfattade gåvorna och hur de tänkte om- och betedde sig mot varandra. Korintierna ville separera Guds verk från de andliga tingen. Medan "karismata" är för alla, är "pneumatica" bara tillgängligt för en speciell grupp som är duktiga på andlighet. Men de andliga gåvorna och kraften kan inte separeras från Guds eget verk. Allting hänger ihop med Guds välsignelse och frälsning.

Paul talar först uppmanande om korintierna för att se dem en lång lista på hur de misslyckats med att vara kyrka. Det finns stora splittringar bland dem. Det finns olika lojaliteter gentemot olika apostlar, samtidigt som man ställer sig över dem i viktighet. Man lyssnar på världslig visdom, men inte gudomlig visdom. Man tolererar sexuell frisläppte och avsäger sig äktenskapet. Det finns många dispyter i församlingen och man äter glatt kött offrat till avgudar, medan man gör nattvarden till en tävling mellan rika och fattiga.

De har alla fått evangeliet, frälsningen och gåvorna, men det får inte verkliga konsekvenser för deras liv tillsammans. De har inte förstått vad "karismata" handlar om. Därför säger Paulus att han vill att de inte ska vara oinformerade om vad de andliga gåvorna handlar om.

Syftet med de andliga gåvorna är att dra människor närmare Jesus, i tro och i kärlek. Alla får gåvor av anden, men ingen får alla gåvor, så att alla kan komplettera varandra. De är till för alla, för gemenskapens skull. Hela kristenheten är rotad i att vi är förenade med en ande i en kropp. Det finns många gåvor, men bara en ande. Där råder inte splittring utan alla har samma omsorg om varandra. Vårt liv tillsammans och användningen av de andliga gåvorna är av det enda syftet att delta i Gudomlig kärlek. Därför värderar Paulus den profetiska gåvan högre än tungotalet, eftersom det profetiska handlar om andras uppbyggnad och uppmaning. Tungotalet handlar om personlig uppbyggnad. Paulus råd är helt enkelt att sträva efter att bygga upp kyrkan, inte bara sig själv. Gåvorna kommer inte att lösa alla våra problem. Det är inte vad de är för. De är till för att bygga upp dem som redan tagit emot av Helige Ande, för att forma en gemenskap i kärlek.

Att ta emot en andlig gåva gör dig inte nödvändigtvis till en andlig person. Du kan få en gåva men fortfarande leva i köttet och i synd. Vår frälsning hänger inte på hur vi reagerar på att vi tagit

emot gåvan. Vi kan aldrig förtjäna gåvor och de kommer inte med villkor. Gud ger vilken gåva han vill till vem han vill. Helige Ande är given till alla troende oavsett vilka gåvor man har. Och vi måste komma ihåg att alla gåvor kommer med en annan gåva - frälsningens gåva. Korset är alltid del av gåvan vi får. Även om gåvan i sig alltid är gratis, så kommer ofta gåvorna tillsammans med svårigheter och ett pris. De kostade Gud på korset. De ges av den korstfäste Jesus, som Helige Ande vill att vi ska bära i vårt hjärta och i våra liv.

Reflektion- & Samtalsfrågor

- Efter att ha hört Sarahs undervisning, är det något specifikt som sticker ut för dig?
- Är det något nytt gällande andens gåvor och kraft som du inte visste om eller har tänkt på innan? Är där något som överraskar dig?
- Vad har du fått för undervisning om-, och vilken bild har du av Andens gåvor sedan tidigare?
- Har du bett för att få "karismata"? Ensam, med några få andra, i samband med kyrkan?
- Har du fått någon andlig gåva som du vill berätta om, eller dela med dig av? Beskriv gärna hur gåvan fungerar för dig, och på vilket sätt den kan vara till hjälp för dig eller andra. Har du någon erfarenhet av att ha fått dela med dig av den?
- Hur leder "karismata" till att bära Kristi kors?
- Hur kan du uppmuntra din kyrka att söka "Karismata" för uppbyggnaden av hela samhället?
- Har du sett missbruk av "karismata", och i så fall, hur kan du ta itu med dem?

Bibelställen

- 1 Korintierbrevet 3:16
- 1 Korintierbrevet 12-14
- Romarbrevet 6:23 ("Fri Gåva" = *charisma*)
- 2 Korintierbrevet 1:11 ("välsignelse" = *charisma*)