

6. Uppenbarelseboken

Carl Skarin I Böckernas bok

Sammanfattning

Uppenbarelseboken anses vara en av de mest speciella och svårtolkade böckerna i bibeln. Boken har gett namn till en hel filmgenre: "apokalypser", vilket betyder "uppenbarelse". Uppenbarelseboken är skriven av aposteln Johannes, som troligtvis var Jesus yngsta lärjunge. Då var han en gammal man märkt av ett liv i Jesus efterföljelse. Troligtvis var han den enda levande lärjungen kvar vid denna tidpunkt eftersom de andra dog under förföljelse på olika platser. Johannes var förvisad till ön Patmos av romarna. På ön fick han ett möte med Jesus. Det var ett starkt möte med tilltal och klara syner.

Synerna och tilltalen innehåller olika delar:

- Tilltal/brev till 7 olika dåtida lokala församlingar. Dessa tilltal rymmer också tidlösa sanningar till olika typer av församlingar och församlingskulturer som finns även idag. Dessa brev har ett omskakande och rannsakande innehåll.
- Johannes får se in i himmeln och in i framtiden. Här blir det rörigt, han ser massor av konstiga saker och varelser. Han blir förundrad över den makthavare som hela världen grips av i framtiden. Då blir han själv till och med lite osäker på vad han ser.

Det finns också en debatt om hur vi ska läsa och förstå uppenbarelseboken:

- Tidshistoriskt. En uppenbarelse om det som händer i romerska imperiet just då. Man får se en andlig verklighet bakom skeendena i världen.
- Skildring av hela kyrkans tid. Från det att Jesus kom på 00-talet fram tills han kommer tillbaka, tiden tar slut och himmelriket kommer till jorden.
- Idealistiskt. Man tänker att boken inte säger något konkret. Man ska inte ta fasta på några detaljer utan enbart titta på idealvärden.
- Futuristiskt. Boken handlar bara om den absolut sista tiden, det sista av framtiden. Denna typ av läsning/tolkning har blivit spridd i amerikanska rörelser och har präglat Sverige i viss mån.

Vem har rätt? Carl menar alla och ingen. Vi som kyrka har olika vinklar att ta fasta på. Vi måste ödmjuka oss eftersom vi ofta är dåliga på att vara en kyrka i enhet. Vi behöver inse att vi inte har hela bilden. Och vi behöver läsa bibeln och söka helheten. Det kan finnas element i alla olika tolkningsätt som kan öppna upp och skapa förståelse. Är detta Guds ord är det så stort att vi inte kan greppa allt. För att förstå vad uppenbarelseboken säger om framtiden behöver vi förstå vad den säger till oss här och nu. Det profetiska budskapet för idag för framtiden måste gå hand i hand.

Många har ägnat ett livsverk till att försöka förstå Uppenbarelseboken. Men även om vi inte gjort det kan den vara till glädje för oss. Vi kan se och lära oss mer om kärnan - Kristus. I Upp 5:-1-10 beskrivs han som lammet som blivit offrat. Lammet kämpar och besegrar draken. Jesus offras på korset och vinner över det onda. Vi måste släppa all vår mänskliga förförståelse av vad makt är för att kunna greppa vad lammet gjort för oss. Lammet har redan besegrat draken. Därför behöver vi inte drivas av rädsla, utan av kärlek. Vi måste få syn på vår egen oförmåga, konflikt och synd. Hela tiden får vi bevis för hur mycket ondska som finns i är i världen och mitt i detta finns vi som kyrka kallade att vara aktiva. Det är denna kamp, det onda mot det goda som uppenbarelseboken visar för oss. Många martyrer vittnar om att de är uppenbarelseboken som är den bok som skänkt dem tröst. Då man befinner sig mitt i den här kampen där ondskan kommer till uttryck genom mänskliga makthavare. Där inget annat hjälpt eller håller.

Frågor för reflektion & samtal

- Efter att ha hört Carls undervisning, är det något specifikt som sticker ut för dig?
- Vad är din relation till uppenbarelsboken? Har du läst/inte läst den? Har den hjälpt dig, eller mest förvirrat dig?
- Carl nämner ”chips kristendom”. Är det något du känner igen dig i? Vad säger det uttrycket dig? Hur skulle kristna som har det bra, utan förföljelse kunna leva annorlunda? Hur kan uppenbarelsboken vara en tröst/hjälp för oss?
- Carl nämner att det finns stark förföljelse även idag. Vad är din kännedom om den förföljda kyrkan? Vad kan du göra för att bli mer insatt eller engagerad?
- Vad innebär ”andlig kamp”? Tror du att det finns en andlig verklighet bakom det som händer i världen? Reflektera och berätta.
- Vad innebär det för dig att Jesus är ”lammet” som blivit slaktat och som kämpar?
- Carl nämner brevet om Laodikea. När du läser detta brev, vad ser du för likheter med kyrkan i Sverige idag? Ser du några skillnader?

Bibelställen

- Efesierbrevet kapitel 6
- Uppenbarelsboken 5:1-10, 22:12
- Hela uppenbarelsboken