

6. Andens frukter

Sarah Hinlicky Wilson I Livsväg 2019 - Livet med Helige Ande

Sammanfattning

Sarah undervisar om Andens frukter utifrån Galaterbrevet. Kristus har upprättat oss och räddat oss genom att själv bli en förbannelse i vårt ställe på korset. Det kan tyckas häpnadsväckande att Paulus pratar om Jesus som en förbannelse. Men han blev det, och valde att bli det för vår skull. Jesus som själv är Gud blev det mest avlägsna från Gud för att bli dömd av Gud. Varför skulle den heliga och synd-lösa göra så? För att ta allt som är fel, död och synd i oss. Han tog det på sig själv och på korset i människans ställe. På korset dog även döden och förbannelsen själv. Och nu växer ny levande frukt på korset istället för den döda frukten. Dödens träd har blivit livets träd.

Andens frukter är kärlek, frid, glädje, tålmod, godhet, vänlighet, trofasthet, ömhet och självkontroll. Dessa gåvor som vi får, kan vi ge vidare av och det blir frukten i våra liv. Vi blir mot andra som Gud är mot oss. Kärlek gentemot andra kommer ur oss eftersom vi först blivit älskade av Gud. Vi har glädje mot andra eftersom Gud är glad över oss.

Andens motståndare är köttet. Men det handlar inte om att kroppen är ond. "Köttet" hänvisar till den kraft i oss som vill motsätta sig Gud. Om jag försöker rädda mig själv, eller producera god frukt av egen kraft kommer jag antingen hamna i högmod eller förtvivlan. Men när vi tittar mot Jesus och har tro på honom, då handlar det inte om mina egna handlingar. Då handlar det om att Jesus dött för mig för att återupprätta mig och för att ta min synd och död ifrån mig. Då kommer frukten av sig själv. Vi kan inte trycka fram den. Anden behöver prägla våra liv. Frukten väljer inte själv jord eller förutsättning. Jag kan inte älska bara för att jag ska. Men om jag vet att jag är älskad då kan jag älska andra på samma sätt som jag är älskad.

Reflektion- & samtalsfrågor

- Efter att ha hört Sarahs undervisning, är det något specifikt som sticker ut för dig?
- Vad innebär det egentligen att Gud blev en förbannelse i vårt ställe?
- Har du något exempel från ditt eget liv där du upplevt att Helige Ande gett dig av sina frukter (tex. visat dig kärlek, tålmod, frid, etc.) och att det sen fått en påverkan på ditt liv eller tillvaro, och gentemot andra?
- Hur försökte du vara helig genom dina egna ansträngningar? Hur gick det?
- Varför är det så svårt många gånger att acceptera vår egen synd, även som troende?
- Vad behöver du mer av för att hjälpa din tro att växa?

Bibelställen

- Galaterbrevet kapitel 3:13-14
- Galaterbrevet kapitel 5:22-23