

5. Breven

Magnus Lennartsson I Bäckernas bok

Sammanfattning

Av nya testamentets 27 böcker är 21 av dem brev. Majoriteten är skrivna av Paulus. Vissa av breven är skrivna till en person och vissa som rundbrev till hela områden. Precis som i resten av NT och bibeln står Jesus i centrum utav allt. Breven innehåller ett tydligt budskap om Jesus, och följer antikens brevform, vilket är en rätt annorlunda form mot dagens brev.

Det finns tre kriterier som alla skrifter och brev måste uppfylla för att få komma med i NT:

- Apostolisk förankring - Skrivet av någon som var i direkt kontakt med Jesus eller stod i direkt anknytning till apostlarna.
- Allmänt accepterat av hela kyrkan. Ex. I andra Petrusbrevet skriver Petrus om Paulus brev och ger dessa samma auktoritet som skrifterna.
- De måste innehålla rätt lära.

Magnus undervisar utifrån Filippibrevet. Brevet inleds med hälsningsfrasen från Paulus och Timoteus i 1:1-2. De beskriver sig som Jesus tjänare och adresserar målgruppen som alla heliga i Filippi, och särskilt församlingsledare och medhjälpare. Hälsningsfrasen visar på att Jesus är centrum och att Petrus och Timoteus står i tjänst. Deras kallelse kommer fram. Det är inte vem som helst som skickar ett brev till vem som helst. "De heliga" är en tidig betäckning för kyrkan. Den kan vara främmande för oss idag att se oss själva som "de heliga", men brevens innehåll är även till oss idag. Magnus ställer frågan "Hur kan en människa vara helig? - Jo, genom Jesus.

Filippibrevet är skrivet i en viktig brytpunkt i kyrkans historia som får speciella konsekvenser för oss. Filippi var en betydande stad i Makedonien. Eftersom staden var en fästning och hade ett militärt regemente bodde många romerska soldater, både aktiva och pensionerade, där. I brevet använder Paulus många militäriska termer som "kamp", "kämpa", etc. Det knyter an till invånarnas vardag. Det var också där som den första kyrkan i Europa bildades av Paulus. I apg. 16:13-14 hittar Paulus ett vattendrag med några kvinnor som han delar evangeliet med. Där började församlingen växa fram i det lilla. I mötet med några stycken. En av kvinnorna där som heter Lydia återkommer även i andra brev. Alla i hennes hushåll kom till tro och döptes. Trots att Paulus är fängslad när han skriver brevet, är brevet fullt av glädje, tacksamhet och uppmuntran. Paulus berättar om hur han omvärderar sitt liv. Slutar förfölja och börjar följa Jesus.

Frågor för reflektion & samtal

- Efter att ha hört Magnus undervisning är det något specifikt som står ut för dig?
- På vilka sätt kan Paulus vara en förebild för oss idag?
- Jesus/Kristus nämns många gånger i Filippibrevet. Men vad säger brevet om Jesus? Reflektera.
- Om du är ledare, tänk på ditt team. Om du skulle skriva dem ett gemensamt brev, vad skulle du skriva då?
- Hur tror du Paulus kan vara så glad, tacksam och hoppfull i Filippibrevet trots att han själv är berövad sin egen frihet?

Bibelställen

- Filippibrevet 1:1-2
- Filippibrevet kapitel 3
- Filippibrevet kapitel 4:4-7
- (Hela Filippibrevet)