

## 5. Andens ledning: Panelsamtal

---

Elsie Lundeborg, Kerstin Oderhem, Victor Forssman | Livsväg 2019 - Livet med Helige Ande

### Sammanfattning

#### Varför eller till vad behöver vi den helige ande?

Utan Helige Ande finns ingen kristen tro. Anden krävs för att vi ska kunna ha en relation med Gud. Anden pekar på Jesus. Han bor i oss och gör så att vår tro påverkar oss.

#### Hur vet jag om jag har Helige Ande?

Du kan inte tro på Jesus om inte du har Helige Ande i ditt liv. Om du är kristen så bor Helige Ande redan i dig och du kan lära känna honom mer och mer, och förstå mer av vem han är och vilken roll han vill spela i ditt liv.

#### Kan H.A. tala genom icke-kristna?

Gud kan absolut använda icke kristna. I bibeln talar Gud till och med genom en Åsna. H.A. kan använda olika situationer där det även finns icke troende.

#### Vad händer om vi inte får våra tilltal bekräftade?

För att utvecklas och lära känna H.A. så behöver vi få återkoppling. Men såklart finns situationer där vi inte får det. Kanske vi hade fel, men det händer också att man inte bekräftelse fast att Gud berört personen mycket. Då får vi leva i tro, ovetskap och förtröstan att Gud berört, eller kommer beröra personen genom oss. Det handlar framför allt om relation. Gud vill använda oss för att visa sin kärlek till andra. Det handlar inte framförallt om mig utan om Guds kärlek till oss båda. Om jag misslyckas, då kan Gud visa kärlek gentemot personen genom någon annan.

#### Hur ska man förstå, och kunna urskilja vad som är H.A. och inte?

Det är alltid viktigt att pröva tilltalen man får. Vad man prövar dem mot är viktigt. Vår första källa är Bibeln. Men man kan också titta på vad ordet ger för frukt i mitt liv. Ger det mig tex. frid eller rädsla? Gud kan också tala genom ofrid. Jag kanske inte är redo eller med på banan än. Då lägger jag det på "hyllan". Gud har tid och är det från honom så påminner han mig igen. Vi behöver inte rusa och stressa, det kommer att visa sig förr eller senare. Ett tips är att skriv ner saker du upplever. Och upplever man tilltal till andra behöver man dela dem varsamt.

#### Kan det funka så att Gud säger nu vill jag att du bara gör detta fast att du inte vill? Och hur vet man när det är ett sånt tilltal och hur vet man när man ska lägga det på hyllan?

Ja. Gud gör "Jona"-grejer (kallar oss dit vi inte vill) med oss alla på ett eller annat sätt. Han väcker saker i våra liv där vår första instinkt är att säga nej, men tillsist finns inget annat vi vill. Då ligger Gud bakom. Gud har tålmod och tid. Han stressar inte, även om vi tycker det är stressigt att

brottas med honom. Gud testas oss och frågar oss om vi är redo. Vi känner oss ofta väldigt små inför sådana uppgifter som Gud ger oss. Även om det är en "liten" uppgift, som att tex. ringa någon. Men Anden är där med oss och får nyskapa vårt hjärta igen och igen.

### **Kan Gud ändra sin plan för mig?**

I bibeln säger Paulus att vi ska bli kvar i det vi stod i innan vi blev kristna. Det viktiga är inte var vi är utan hur vi är där vi är. Kallelsen att göra det som är rätt och att vara ett vittne om Jesus Kristus, det är vår ständiga kallelse och det absolut viktigaste. Och ibland kallar Gud oss på andra sätt. Vi går mot Guds vilja men Gud är en fantastisk "spelare" som hela tiden också kan använda felaktiga val för sin vilja.

Vi får inte fastna i kramp för att det ska gå till på ett visst sätt. Guds plan och kallelse är unik för alla. Vi behöver lita på Gud och prova gå.

### **Ofta associerar vi Helige Ande med några specifika gåvor. Hur ska vi göra för att få en viss gåva? Varför dominerar ofta vissa gåvor i vissa församlingar?**

Gud ger gåvor och han ger dem på många olika sätt. Här får vi be och experimentera. Att det blir på visst sätt i vissa församlingar hänger samman med att vi är begränsade människor och vi har så lätt att göra alldeles för snäva begränsningar för hur det ska vara. Vi behöver varandra i kristenheten och komplettera varandra med våra olika gåvor. Vi lever på jorden där ingen kyrka är perfekt.

### **Hur talar Gud till Elsie i bön?**

Elsie blir manad att göra något. Det finns en inre förvissning och ibland en röst.

### **Reflektion- & Samtalsfrågor**

- Efter att ha lyssnat till de olika frågorna och svaren, är det något specifikt som sticker ut för dig?
- Diskutera frågorna ovan. Håller du med? Är det några svar som förvånar dig?
- Har du något exempel från ditt eget liv gällande någon av frågorna som du vill dela?
- Har du någon mer fråga eller fundering kring Helige Ande som du skulle vilja ställa?