

4. Evangelierna

Carl Skarin I Bäckernas bok

Sammanfattning

Evangelierna är fyra böcker som handlar om Jesus. De är ögonvitnesskildringar, berättelser från de som själva såg vad Jesus gjorde. Vissa av evangelierna nedtecknades av de dem själva, och vissa av de som lyssnade till ögonvittnena. Det fanns redan citatsamlingar och berättelser från Jesus som cirkulerade. Det materialet var också underlag för att sammanställa evangelierna.

Evangelierna räknas som en historisk skrift med mycket hög trovärdighet. Ibland hör man att det skulle vara en medeltida produkt och legender som formats för att passa kyrkans berättelse. Men evangelierna är mycket tidigt material. Debatten finns redan i nya testamentet. Apostlarna träffar ledare i landet och debatterar med dem. Diskussionen handlade då inte om Jesus hade funnits eller inte, eller vad han gjort. Det var de alla överens om. Det handlade om vad gör vi av det här? Är det en skandal att någon påstår sig vara Guds son, eller är detta goda nyheter?

”Evangelium” betyder ”goda nyheter”. Men det handlar inte enbart om positivt uppmuntran. Kungen är här, nu är det fred. Riket är säkrat. Det är evangelium. I Markus 1:1 börjar författaren med att säga att detta är evangeliet om Jesus Kristus Guds son. Det är just detta påstående som skapat så mycket debatt och tumult gentemot andra religioner, livsåskådningar och världsliga ledare.

Evangelierna är berättelser om vad Gud gjort, men det är också Jesus egna goda nyheter till dig och mig. Vi möter det levande ordet självt. Inte bara en förebild eller god lära. När vi lyssnar till honom måste vi fråga oss, spelar det han säger någon roll? Stämmer det? C.S. Lewis beskriver Jesus som antingen en lögnare, en man med vanföreställningar, eller någon som talar sanning. Dessa tre alternativ kan vi ha med oss när vi läser. Jesus uppmanar oss att lämna vårt eget och följa honom. Han har en tydlig agenda. Antingen är det han säger sant eller inte sant. Uppmaning till oss att lämna allt och följa honom. Carl frågar oss om vi gör vi det eller om håller vi oss på avstånd? Tycker vi det är inspirerade eller låter vi Jesus möta oss där vi är och tala till oss i den situation vi befinner oss i?

Frågor för reflektion & samtal

- Efter att ha hört Carl undervisa, är det något specifikt som sticker ut för dig?
- Skulle du säga att du en personlig relation med Jesus? Om ja, beskriv relationen. Om nej, skulle du vilja ha en sådan relation med honom? Om det är sant, vilka konsekvenser skulle det få för ditt liv? Finns det något som hindrar dig från att ha en sådan relation?
- Hur skulle du beskriva vem Jesus är?
- Vad innebär det för dig att följa Jesus i ditt liv idag?

Bibelställen

- 2 Krönikeboken 7
- Markusevangeliet 1:1
- Markusevangeliet 1:14-18