

3. Profeterna

Carl Skarin I Bäckernas bok

Sammanfattning

Profetböckerna är de böcker i bibeln som många tycker är mest utmanande och svåra. Det finns några stora profeter: Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel. De kommer i kronologisk ordning och är samtida med kungarna. De stora profeterna följs av 12 "små" profeter, som också kommer i kronologisk ordning, och som lever parallellt med stora profeterna. De profeter som fått bibelböcker kallade efter sig var aktiva kring splittringen mellan nordriket (Israel) och sydkriket (Juda), och då Israels folk förs i exil till Babylon.

Att vara profet under Gamla Testamentets tid var ingen enkel uppgift. Det innebär att man fått en särskild gåva och uppgift - eller börda som de själva ser det som, att få höra Guds röst och få Guds blick för det som pågår hos folket, ledare och i samhället. Profetens uppgift är inte bra att se men också att tala om det och tillrättavisa människor och ledare. Profeternas budskap innehåller två röda trådar, eller teman:

- Omvändelse. Folket har vänt Gud ryggen. De gör sådant som är ont, elakt och skadligt som de måste sluta med och be om förlåtelse för.
- Löfte om hopp och räddning. Gud har inte övergett folket utan det finns hopp om räddning och upprättelse.

Det kan vara fruktansvärt svårt att vara den enda som påtalar det som är fel och ont i ett sammanhang. Budskapet blir hårt och tungt eftersom det får så ödesdigra konsekvenser. Men profeten får också ge hopp. Ett profetiskt budskap kommer aldrig utan hopp och löfte om att Gud kommer med räddning. Till och med när det är ute för Israel, och oundvikligt att bli erövrade finns det hopp.

Profeten Jeremia levde i en turbulent tid där kungarna vänder sig från Gud och allierar sig med andra kungariket. Assyrien har erövrat nordriket och Babylonien reser sig. Jeremias uppgift var att tala in i oroligheterna som hotet från Babylonin innebar för Israel. Jeremia kom med ursäkter för att slippa vara profet till Israel, men Gud uppmuntrade, utmanade och kallade honom att göra det ändå. Så får Jeremia ta emot Guds ord, adressera situationen med Babylon, skicket i Israel, avslöja korrupktion och ge hopp mitt i förödelsen. Uppdrag att tala Guds ord in i sin omgivning kommer inte falla platt till marken, utan i slutändan är det Gud som vakar över sitt ord och ser till att det bär frukt.

Idag är det kyrkans uppdrag är att vara profeter. Profeten Joel beskriver en tid när Guds ande ska utgjutats över alla, inte bara över en enda. Vi som kyrka har det här uppdraget. Vi kan inte vara tysta när ondska pågår i vår omgivning. Vi måste välja uppdraget framför komforten att inte konfrontera situationen.

Frågor för reflektion & samtal

- Vilken skillnad finns det mellan profeterna i gamla och nya testamentet samt idag?
- Vilka lärdomar kan vi dra från profeterna i gamla testamentet?
- Vad säger GT-profeternas budskap om Jesus?
- Har du träffat någon med en stark profetisk gåva? Har du själv fått ta emot ett profetiskt budskap från Gud av en annan kristen? Berätta om erfarenheten.
- Har du fått agera som Guds budbärare till någon person eller ett sammanhang? Berätta.
- Vad innebär det att (utifrån Joel kap. 2) Guds ande ska utgjas över alla?
- Ge några konkreta exempel på hur kyrkan kan vara en profetisk röst i dagens samhälle.

Bibelställen

- Jesaja 53
- Jeremia 1:1-12
- Jeremia 29
- Hesekiel 36
- Haggai 1-2
- Sakarja 9
- Joel 2
- Lukasevangeliet 24:13-35