

2. Lagen

Magnus Lennartsson I Böckernas bok

Sammanfattning

Det finns ingen annan bok som lästs eller granskats så mycket som bibeln. Bibeln själv beskriver sig som ett levande ord som är verksamt och som förvandlar. Det är en bok full med starka vittnesbörd där människor fått sitt liv förvandlat av Gud, och som vittnar om Gud själv.

Magnus delar 2 vittnesbörd från sitt eget liv där bibeln betytt mycket för honom. Det första beskriver hur han, efter att ha hört Carola berätta om bibeln på melodifestivalen, börjat läsa sin mammas bibel. Magnus blev berörd av Gud. Det var då han bestämde sig för att han ville bli kristen. Det andra handlar om hur Magnus i militären fått bekänna att han hade en bibel i sitt skåp. Det ledde till att han fick läsa bibeln högt för sin kompis på kvällarna.

Psalm 1:1-2 beskriver hur den som hungrar och längtar efter Guds ord läser den dag och natt. Men vad innebär det att läsa och umgås med lagen? Ordet "lag" förknippas ju inte alltid med något positivt. Magnus delar 3 perspektiv av lagen i bibeln:

1. Lagen omfattar de 5 moseböckerna i Gamla testamentet. Här blir Mose den framstående personen som blir ledd och får ett uppdrag av Gud, får leda Israels folk till befrielse ut ur Egypten, ta emot lagen och lära ut den till Israels folk, och sedan i stor utsträckning skriva ner det han varit med om. Även om Mose är en central gestalt i moseböckerna, är det Jesus som är kärnan även i Gamla Testamentet. Mose själv är en tydlig förebild för Kristus. Mose förknippas med lagen, men förmedlar också hoppet om Guds nåd. Några likheter mellan Mose och Jesus: Mose blir räddad när alla judiska spädbarn i Egypten dödas av Ramses den Store. Jesus flyr till Egypten då Herodes den store dödar alla spädbarn i Jerusalem. Mose avstår från sitt kungliga liv och flyr. Jesus som äger jämlikhet med Gud avstod från allt och antog en tjänares gestalt för att bli en av oss. Några skillnader mellan Mose och Jesus: Mose pekar på mannat på marken och vattnet ur klippan och säger att det är ett under. Gud förser. Jesus säger följ mig. Jag är livets bröd och det levande vattnet. Mose var med om att räddas från döden genom att slakta ett påsklam och stryka blodet på dörrkarmen. Jesus blev påsklammet då han dog för människans synd så att människan kunde få liv.
2. Profeterna och prästernas undervisning om Gud. Detta omfattar hela bibelmaterialet. Genom dem talar Gud. Lagen är Guds vilja och Guds önskan. Profeterna blir Guds sändebud för att förmedla detta. Jesus är uppfyllelsen av det Profeterna talar om. I GT finns människor som levat profetiska liv i likhet med Jesus, även om de själva kanske inte visste om det.
3. De 10 budorden. Dessa bud kan sammanfattas i att Gud är den ende Guden, som befriar. I Matteusevangeliet 22:36 beskriver Jesus det största budet i lagen. Det är att älska Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sitt förstånd. Du ska också älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Detta är grunden för allt. Tänk om vi hade lyckats hålla detta budet. Att låta Gud vara Gud och att vi är hans barn. Gud har skapat människan utifrån sin egen önskan att leva i en relation med oss!

Frågor för reflektion & samtal

- Har du något eget vittnesbörd om en händelse där bibeln fått betyda extra mycket för dig? Kanske upplevt Guds närvaro eller hjälp när du läst ett specifikt bibelstycke? Berätta.
- Har du någon erfarenhet av att få dela bibeln med någon som inte är kristen? Berätta.
- Läser du ofta Gamla Testamentet? Vad läser du då? Motivera.
- Vad innebär ordet "lag" för dig? Finns det några likheter eller skillnader mellan begreppets innebörd och hur det användes då med lagen i vårt samhälle idag?
- Vad innebär det att lagen är Gud vilja, och att "umgås" med lagen?
- Vad innebär det att Jesus har dött så att vi kan få liv?
- När du läser om Mose ur 2:a moseboken, kan du hitta några fler likheter, skillnader eller andra kopplingar mellan Jesus och Mose?

Bibelställen

- Psalm 1:1-2
- 1:a Mosebok 3:15
- 2:a Mosebok
- 2:a Mosebok 20
- 5:e Mosebok 5:29
- 5:e Mosebok 6:4
- Matteusevangeliet 22:36
- Hebreerbrevet 4:12

Bibelläsningplan

- 5 Mosebok 5, 6, 30, 31-32, 34
- 1 Samuelsboken 24
- Psalm 57
- 2 Samuelsboken 7
- Psalm 110
- 2 Samuelsboken 11
- Psalm 51