

12. Vi tror på en allmänlig kyrka

Marie-Louise Nilsson | Vi tror

Sammanfattning

Kyrkan handlar inte om hur vi ska se ut till det yttre, eller om delade åsikter osv. Det handlar om evangeliet, om hur det är med din och min relation till Jesus.

Nya Testamentet (NT) använder flera olika bilder och metaforer för hur den kristna kyrkan är. NT talar om kyrkan som Kristi kropp, Guds barn, templet, ett andligt husbygge, en fårahjord, vinstocken/vinträdet, de heliga, ett lampställ och Kristi brud. Marie-Louise säger att kyrkan är ett hem för oss som tillhör Kristus, där alla människor är välkomna. Att kyrka är allmänlig innebär att den är universell och till för alla människor oavsett bakgrund eller etnicitet. "Kyrkan handlar om den levande Gudens församling där Jesus får vara dess mitt".

Marie-Louise säger att när vi tar emot Kristus i våra liv, blir vi en del av hans folk. Vi är inte längre främlingar inför Honom utan vi är medborgare i Guds rike. Det handlar inte om livets alla omständigheter, utbildning, böneliv, etc. utan det handlar enbart om Jesus. Du är kallad för att vara en del av Guds församling, de heliga, genom och i Jesus Kristus. Kyrkan är helig eftersom Jesus är helig, och på grund av det Han har gjort för både dig och mig på korset. När du tar emot Jesus flyttar Han in till dig med sin helighet. Därför kan både du och jag kallas för heliga.

Kyrkan är en plats som är till för att möta Jesus Kristus och lyssna till Guds ord. Kyrkan är inte en plats som ska vara individanpassad efter enskilda människors tankar och åsikter och den är inte till för trevlig stämning, även om det absolut får vara trevligt i kyrkan, säger Marie-Louise. Det som verkligen är huvudsaken med kyrkan är att Gud vill ha gemenskap med oss. Att vi får möta Honom där och ingå en kärleksrelation med Gud.

Du och jag tillhör Kristi kropp – och vad menas med det? Jo, du och jag är lemmar i Kristi kropp. Du och jag har en uppgift att fylla. Du är viktig och du behövs. Om så en minsta del i kroppen lider, lider hela kroppen (1 Kor 12:26). Kom med det du har och överlämna det i Guds händer. Med det lilla som du har ser Gud något som är mycket större än vad vi människor kan förstå. Det som vi kan uppfatta som något litet och obetydligt kan vara mycket stort och betydelsefullt i Guds ögon. Gud vill använda dig.

Jesus vill flytta in i ditt hjärta och ta fullständig kontroll över det. Jesus flyttar inte in i ditt hjärta bara för att vara med på ett hörn. Han flyttar in i ditt hjärta för att du ska kunna släppa rodret till Honom och låta Honom ta över ditt liv och städa undan allt som tynger ditt hjärta. Hjärtat är själva källan för alla dina livsval, prioriteringar, din identitet och personlighet. Och när Jesus kommer in i ditt liv så vill Han stå i centrum för det. Jesus vill vara centrum i ditt hjärta. Detta behöver ske i gemenskap och tillsammans med de heliga. Nyckeln för att du ska bli fylld är att ge. Vi behöver ge för att sedan kunna bli påfyllda. Därför har vi de heliga – församlingen, till hjälp. Missa därför inte gåvan med församlingen, inta din plats i församlingen och kom ihåg att Jesus har inte kallat dig efter duktighet utan Jesus har kallat DIG!

Reflektion- & Samtalsfrågor

- Efter att ha hört Marie-Louise undervisning, är det något specifikt som du fastnat för? Berätta.
- Vad har Gud lagt ner i dig som kan bli till användning och välsignelse för andra?(Obs! Tänk inte på det du inte har, utan tänk på det som du har!)
- Var i din församling ser du ett behov som du kan fylla och på vilket sätt?
- Vad är du tacksam för i din församling? Varför?
- På vilket sätt kan Jesus ta mer plats/bli centrum i ditt hjärta?

Bibelställen

- 1 Korinterbrevet 12:26
- Efesierbrevet 2:17ff; 3:14-19; 4:14-16