

10. Vi tror på den Helige Ande - Del 1

Carl Skarin | Vi tror

Sammanfattning

Den tredje och sista delen i trosbekännelsen handlar om den Helige Ande. Anden är Guds personliga närvaro på jorden, som bor i både dig och mig. Han finns runtomkring oss, och är angelägen om att berätta för oss att Han vill hjälpa oss på alla olika sätt i vår vandring med Herren. Anden vill helt enkelt berätta vad Guds vilja för oss för oss, och utifrån Guds ord peka på Jesus. Därför brukar den Helige Ande också kallas för Hjälparen.

I början kanske det verkar lite flummigt med den Helige Ande, men ju mer vi lär känna Honom ju mer kommer vi förstå hur viktig den Helige Ande är. Vi behöver Hans hjälp och vägledning för att kunna förstå vad Guds ord säger till oss.

Tecknet för den Helige Ande är oljan — smörjelsen. Vi behöver bli smorda av den Helige Anden för att det kristna livet ska kunna blomstra, och inte torka ut. Liksom en bil behöver bränsle för att den ska kunna rulla, är det samma med Helige Ande för oss. Helige Ande är bränslet för våra liv. Liksom bilen behöver tankas då och då behöver vi bli tankade av den Helige Ande, annars börjar vi tappa farten och till slut står vi stilla. Har vi inte Anden i våra liv kommer det börja gnissla, men har vi Honom får livet en ny dimension.

Vi människor har så lätt att tappa fokuset på Gud, börja följa andra människor och låta oss inspireras av annat än Guds ord. Det vi fyller våra liv med kommer också forma våra liv. Därför behöver vi stå fasta i tron och vara nära Gud, så att Han får fylla oss med sitt liv. Och låta Honom forma och inspirera våra liv både till det yttre och det inre.

Reflektion- & Samtalsfrågor

- Efter att ha hört Carls undervisning, är det något specifikt som du fastnat för? Berätta.
- Vad vet du om den Helige Ande? Tycker du att han är flummig, tydlig, svår att förstå? Berätta.
- Vad innebär det/skulle det innebära för dig att ha en ”hjälpare” tillgänglig i ditt liv idag?
- Vad fyller du ditt liv med och hur påverkar det dig? Hur kan du låta den Helige Anden påverka dig mer?

Bibelställen

- Psalm 1:1-3
- Galaterbrevet 5:22-26