

1. Vad är bibeln?

Carl Skarin I Bäckernas bok

Sammanfattning

Carl börjar med att beskriva en professor som nyligen hört Gud tala för första gången. Det är fantastiskt. Men ibland händer det att vi strävar så mycket efter att höra Gud tala att vi försummar det främsta och mest självklara sättet som Gud talar till oss på. Bibeln. Vi ser bibeln som Guds ord och vägledare både i församlingens och den enskilde kristnes liv. Bibeln är en bok för hela livet. Både det roliga och goa och det svåra och jobbiga. Vi behöver hela bibeln, hela Guds ord. Vi behöver läsa bibeln ofta och utsätta oss för Guds uppenbarelse, inte bara när vi blir inspirerade eller känner för det, men också när vi inte känner för det. När vi gör det blir vi som ett träd planterat nära vatten. Som har nära till näring och till liv. Nära det som bär, som gör att rötterna kan gå djupt och som ger stadga och styrka. Endast Gud själv kan ge sant liv. Och när vi får ta emot kan vi själva bära frukt i våra liv, i rätt tid.

Bibeln är en bok som:

- Skildrar historia. Den sträcker sig över tusentals år och den är nedskriven över flera hundra år.
- Ger oss profetior.
- innehåller poesi, biografier och brevväxling.
- Ger berättelser om alla olika slags människor som alla fått Guds uppenbarelse på olika sätt i sina liv. Deras berättelser har sedan nedtecknats och samlats ihop.

Gamla Testamentet, bibelns första del skrevs först på Hebréiska. Nya Testamentet, den andra delen skrevs först på grekiska. Historiskt sett är nya testamentet mycket pålitligt. Det har det, historiskt sett, överlägset bästa underlaget av alla antika texter. Andra personer som vi inte tvivlar på om de funnits, har betydligt mindre belägg när det gäller historiskt material.

Om bibeln är Guds uppenbarelse så gör den stora anspråk. Vetenskapen kan aldrig vederlägga om det är Guds ord eller ej. Där kommer det till en fråga om tro och ett enskilt möte med Gud för var och en. Om bibeln är Guds uppenbarelse och främsta verktyg för oss att lära känna honom, då måste vi lära känna bibeln. Det är för stort och för värdefullt för att gå miste om. Jesus är vår bästa vän och vägvisare när det gäller att läsa bibeln. Vi är inte ensamma när vi läser bibeln, utan vi har någon bredvid oss som vill förklara den för oss och visa oss att det handlar om honom.

Samtalsfrågor

- Tror du att bibeln är Guds uppenbarelse? Varför/varför inte?
- Vad innebär det att Guds ord/bibeln ger liv?
- Har du hittat ett sätt att läsa bibeln på som funkar bra för dig? Förklara.
- Har du några bibelställen som du tycker extra mycket om, eller några du tycker är särskilt svåra?
- Har du något exempel på när en bibelberättelse, eller en bibelvers hjälpt dig konkret i ditt liv? (Tillexempel uppmuntrat dig, gett dig tröst eller hopp, mm.) Förklara.

Bibelställen

- Lukasevangeliet 24:13-32
- 2 Timoteusbrevet 3:15-16
- Psalm 1