

1-3. Det bästa för min stad

Jonas Nordén | Betaniakyrkan i Malmö

Del 1. Hur engagerad ska jag vara?

Sammanfattning

När Bibeln behandlar kyrkans förhållande till det omgivande samhället pekas en väg ut som undviker två diken. Vi ska inte hamna i diket där vi helt uppslukas av världen och blir ett med den världsliga maktstrukturen. Vi ska heller inte hamna i en slags förlamande beröringsskräck och rädsla för det omgivande samhället. Då förlorar vi vår roll att vara "salt" och "ljus" i den här världen.

Jesus pekar ut vägen för oss och formulerar en grundläggande position i sin förbön för sina lärjungar: *"Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda"* (Joh 17: 15). Det är inte genom att fly från samhället som det kristna livet vårdas. Faktiskt precis tvärtom. Det är just i det där spänningsfältet där Guds rike kan få beröra världens samhälle som evangeliets diamant glimmar som allra starkast.

Frågor för samtal och reflektion

- Är det något specifikt i det här undervisningspasset som sticker ut för dig? Berätta!
- Var tycker du att kyrkan idag befinner sig i relation till det omgivande samhället?
- På vilket/vilka sätt tycker du att det bör märkas att man är en kristen?
- Vad tror du det innebär idag att vara "salt" och "ljus" i den här världen?
- Varför tror du att tron på Jesus utmanar samhället och samtiden?
- Kan du nämna något annat exempel på hur samhällen blir förvandlade av evangeliet?

Bibelställe

- Matteusevangeliet 5:13-15
- Johannesevangeliet 17:15
- Lukasevangeliet 13:32
- Apostlagärningarna 19:23-29
- Hebreerbrevet 11

Del 2. ”Dess välgång är er välgång”

Sammanfattning

Det finns ett brev, skrivet av profeten Jeremia, till de judar som hade blivit bortförda i fångenskap till Babylon, som kan få fungera som en beskrivning av Guds folks grundläggande förhållningssätt till det omkringliggande samhället. Där uppmanar Jeremia de bortförda fångarna att ha ett annat förhållningssätt än vad de kanske själva ville ha: *”Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång”* (Jer 29:7). Istället för att bara bli offer för omständigheterna så uppmuntrar Jeremia folket och talar hopp in i deras situation. Där tron på Herren finns skapas det alltid hopp, framtidstro och engagemang. Där föds det alltid en kärlek till människor, till och med till de som räknas som fiender.

Frågor för samtal och reflektion

- Är det något specifikt i det här undervisningspasset som sticker ut för dig? Berätta!
- På vilket sätt kan det märkas att ”världen”, våra samhällen är bortvända från Gud?
- Vart eller till vem tror du att Gud kallar dig för att visa hans kärlek och godhet?
- Vem eller vilka (eller vilken plats) kan du behöva lära dig att se med Herren Guds ögon?
- Att bygga hus, plantera, bilda familj är exempel på sätt att engagera sig i ett samhälle. Vilka fler exempel kan du räkna upp på sätt att engagera sig?
- Hur tycker du det ser ut för Guds folk idag? Har vi tappat framtidstron eller finns det ett positivt engagemang för samhället?

Bibelställe

- Jeremias bok kapitel 29
- Jonas bok
- Psalm 137:1-2

Del 3. Att be för sin stad

Sammanfattning

Överallt i världen, genom alla tider, där väckelse har dragit fram påverkas också samhället runt omkring. I Sverige är det ingen tillfällighet att väckelsebygder och företagsamhet ofta finns på samma karta. Ett kristet andligt uppvaknande följs ofta av ett blomstrande samhälle.

Vi påverkas alla av sådant som händer i samhället och av de beslut som fattas i olika frågor. Där kan vi vara med och be om välsignelse över alla dem som fattar dessa beslut. Vi kan också, med Guds nåd och hjälp, som kyrka få bli förebilder för andra i hur man kan möta människor med värme och kärlek oavsett bakgrund.

Frågor för samtal och reflektion

- Är det något specifikt i det här undervisningspasset som sticker ut för dig? Berätta!
- Har du något exempel där bön verkligen har förvandlat en situation?
- Varför tror du att väckelse och ett blomstrande samhälle ofta gått hand i hand?
- Vad vill du be för i samhället och varför?
- På vilka områden, och hur, kan kyrkan och vi som kristna få vara en förebild för samhället?
- Vad ser du för möjligheter att "söka din stads bästa"? Vad kan du/ni göra rent konkret?

Bibelställe

- Jeremia 29:7 Jeremia
- 1 Tim 2:1-4
- Ordspråksboken 22:1
- Johannesevangeliet kapitel 4