

1-2. Hållbar vardagstro (del 1 och del 2)

Christoffer Abrahamsson | Livet med Helige Ande | Kristen i dagens samhälle

Sammanfattning

Vår tids destruktiva krafter klyver vårt jag, tröttar ut det och skapar ett rastlöst jag. Alla relationer förutsätter ett jag och ett du. För att vi ska kunna ha en relation till Gud behöver vårt jag upprättas. En hållbar tro kräver att jag lär känna mig själv. Vi behöver lära känna vår kropp, vårt förnuft, våra känslor, vår vilja osv. Det upprättade jaget är en förutsättning för en relation till Jesus, inte ett hinder för den.

Vår bild av Gud hör ihop med vår bild av oss själva. Det finns gudsbilder som vi kan behöva lämna, för att kunna upptäcka vem Gud är och vilka vi själva är. De falska gudarna behöver oss, men den levande Guden behöver inte vår styrka för att existera. Den makt som vi blir till igenom är vår faktiska gud. Det är i mötet med honom som är *Jag Är* som vi kan bli till utan att behöva göra offer. Genom att upptäcka Guds helighet, våra gränser och bli kvar kommer vi upptäcka den tro som bär oss genom livet.

Lärjungaskap handlar om inriktning. Jesus säger ”Kom och följ mig!” och ur den kallelse växer det kristna livet fram. Fokus går från mig till den jag följer. Om det är Jesus som jag följer, innebär det att det också är honom jag måste leda av. För att kunna säga ja till Gud måste jag också våga säga nej. Enbart det jag äger kan jag ge till Gud, därför behöver jag ta emot min vilja innan jag kan överlämna den till Gud. Det är genom att finna oss själva – vår vilja, vår kropp och våra känslor – som vi också kan finna Gud. Och det omvända: det är genom att finna Gud som vi också finner oss själva.

Råd för en hållbar vardagstro:

- Be
- Skriv andlig dagbok
- Gå i själavård
- Överlåt dig till kyrkan.

Reflektion- & Samtalsfrågor

- Efter att ha hört Christoffers undervisning, är det nått specifikt som du tar med dig?
- Vilka bilder av Gud har du lämnat och varför?
- Vilka gränser tror du behöver upprättas i ditt liv och varför?
- Vad hindrar dig från att göra det du vill?
- Vad hjälper dig att göra det du vill?

Bibelställen

- Markusevangeliet 5:1–17
- Efesierbrevet 3:16–17
- Psalmboken 115:3–8
- 1 Mosebok 1:31–2:3
- Johannesevangeliet 7:53–8:11
- Psalmboken 80:4-14
- Jeremia 18:1-4
- Matteusevangeliet 4:18-21
- Matteusevangeliet 19:16-22
- Matteusevangeliet 21:28-31

Referenslitteratur & boktips

- Magnus Malm
 - *Bildfaktorn*
 - *Vägvisare*
 - *Kännetecken*
- Thomas Merton
 - *Vägen till kontemplation*
- Jonathan Crary
 - *24/7*
- James Martin
 - *Söka och finna Gud i allt*