

Förvaltarskap avsnitt 1-10.

Marco Strömberg, Focus Business School.

Avsnitt 1 - Att bruka och bevara

Sammanfattning

Precis som Adam och Eva är placerade i Edens lustgård, så har du och jag en lustgård att bruka och bevara.

Bruka innebär att använda, utveckla, förädla.

Kultivera: Att föra till ett avslut.

Bevara: Att upprätthålla.

Förvalta: Att göra det bästa med det man har.

Oikonomos: Att förvalta en egendom som tillhör någon annan på bästa sätt.

Reflektion- & Samtalsfrågor:

- Är det något specifikt i det här passet du fastnat för? Var det något som var särskilt hjälpsamt?
Är det något du inte håller med om?
- Vad är den lustgård som Gud har satt dig i?
- Vilka gåvor och talanger har du fått som du ska förvalta på bästa sätt?
- Är det något särskilt i undervisningen du håller med om? Är det något du inte håller med om?

Bibelord:

- 1 Mosebok 1:26-28
- 2 Mosebok 2:15
- Psalm 24:1
- 1 Korinthierbrevet 4:7
- 1 Petrusbrevet 4:10

Avsnitt 2 – Fyra områden att förvalta

Sammanfattning

Det finns fyra områden vi är kallade att förvalta:

1. Tid
2. Tillgångar
3. Talanger
4. Relationer

När det gäller vår tid, ska vi ta tid för 4 olika områden:

- Tillbedjan
- Arbete
- Vila
- Nöje

Dessa behöver balanseras på ett hälsosamt sätt, och centrum för alla av dem är Jesus.

Reflektion-& Samtalsfrågor:

- Är det något specifikt i det här passet du fastnat för? Var det något som var särskilt hjälpsamt? Är det något du inte håller med om?
- Se över de fyra områdena tillbedjan, arbete, vila, nöje. Utvärdera hur du fördelar din tid mellan dessa, och om du behöver justera din tidsanvändning. Hur använder du din tid på dessa fyra områden? Behöver du justera din tid något?
- Är det något särskilt i undervisningen du håller med om? Är det något du inte håller med om?

Bibelord:

- Efesierbrevet 2:10

Avsnitt 3 – Attityden i förvaltarskap

Sammanfattning

Det faktum att vi är förvaltare som anförtrotts olika uppdrag och som vi kommer att behöva avlägga räkenskap för, ger oss ett tydligt budskap:

- Det vi har, innebär först och främst ett ansvar.
- Använd de gåvor och talanger som Gud har gett dig.
 1. Gör alltid ditt bästa, då förhåll dig till Gud (Rom 12:1). Potifar såg att Josef gjorde sitt bästa och prisade Gud för det (1 Mos 39:2-4). Gud kommer att bekänna sig till ”det bättre offret”, det vill säga när du ger det bästa du har till Honom (Hebr 11:4).
 2. När du gör ditt bästa kommer Gud att göra resten!
 3. När du har gjort ditt bästa så kommer du att känna dig tillträdaställd. Det är bara när vi använder våra gåvor, som de kommer att utvecklas och växa.
- Hur mycket eller lite du än har av gåvor, var trofast med det du har blivit anförtrodd. Vi har blivit givna ett visst mått av något som vi ska förvalta. Det du har är din lott i livet och ditt ansvar. Gör nu det bästa du kan av det!
 - Jämför dig inte med andra! Det leder bara till avundsjuka, underlägsenhet och högmod.

Reflektion-& Samtalsfrågor:

- Är det något specifikt i det här passet du fastnat för? Var det något som var särskilt hjälpsamt? Är det något du inte håller med om?
- Vilka är mina gåvor när det kommer till:
 - Andliga gåvor?
 - Yrkesrealiterade gåvor?
 - Sociala gåvor?
- Vad kan jag göra för att förvalta dem på ett bra sätt? Finns det några praktiska exempel? (tex. utbildning, kurs, engagemang, etc.)
- Vad menar Marco med att vi syndar om vi inte använder våra gåvor? Vad innebär det? Håller du med? (Som tjänaren som grävde ner sina guldmünt).

Bibelord:

- Romarbrevet 12:6
- Jakobsbrevet 4:17
- Kolosserbrevet 3:23
- Rom 12:1
- 1 Mos 39:2-4
- Hebr 11:4
- Matteusevangeliet 25:14-15

Avsnitt 4 – Gud bryr sig om din ekonomi

Sammanfattning

Marco utgår från Matteusevangeliet 6:26-32 - Gud vet vad vi behöver och han bryr sig om både dina behov och dina önskningar. Vår ekonomiska situation är en stor del av våra liv och tar mycket av vår tid både i att arbeta för att få ekonomin att gå ihop och tankar och planer kring materiella saker. Gud vill oss väl på detta område (5 Mos 28).

Jesus själv visar oss i mönsterbönen "Fader vår" att vi regelbundet kan be över vår ekonomi, genom att uppmana oss att be att Fadern ska ge oss "vårt dagliga bröd". Gud är en god och omsorgsfull Gud. Pengar är viktiga för oss, därför är de också viktiga för Gud. Gud vill ge oss det vi behöver.

Ekonomiska mirakler är en uppmuntran för vår tro då vi på ett konkret sätt får se Guds omsorg om oss. Vi behöver inte känna skuld över att Herren välsignar oss, utan vi får glädja oss. Men vi vakar samtidigt över att våra hjärtan så att vi inte börjar leva för materiella saker, utan lever för Kristus. Gud vill möta våra behov, men han har aldrig lovat oss att vi ska bli rika. Du kan bli rik av ett gott förvaltarskap och Guds välsignelse. Men det ska inte vara vår livspassion, vi lever för ett högre syfte.

När våra pengar, karriär, livsmål är givna till Gud kan Gud använda det till något positivt. Då blir det ett redskap i hans hand. Under Jesus hittar allt i livet sin rätta plats och blir en välsignelse. När Jesus är i centrum så kan vi njuta av livets goda. Vår ekonomi får aldrig bli viktigare än att göra Guds vilja.

Pengar är en kraft vi måste ha i våra liv. Det kan vara en väldigt positiv kraft som hjälper oss att förverkliga önskningar och planer, men det kan också vara en kraft som för oss bort från Guds bästa väg för oss. Precis som en häst måste tämjäs och kontrolleras för att kunna ridas måste vi få pengar och pengabegäret under kontroll så det kan bli en god kraft i våra liv. Vi ska inte feltolka vad det innebär att vara Guds egendomsfolk. Det betyder att Gud äger oss, inte ett folk som har mycket ägodelar.

Ibland måste vi göra val i livet där vi avstår en väg som ger oss bättre ekonomi till förmån för att göra Guds vilja. Ett exempel på det är den rika ynglingen som fick väja mellan behålla en god ekonomi och att sälja allt och följa Jesus. Han gick berövad bort för han valde rikedom före Jesu-efterföljelse. När pengar får oproportionerlig stor plats i våra liv så blir det en avgud. Det kallade Jesus för Mammon. En konkurrent till Herren. Girighet är avgudadyrkan säger Paulus. När materiella ting blir ett substitut för Guds plats i våra liv så slutar det alltid i tomhet.

Några saker som hjälper oss att hålla ett gott förhållande till pengar är:

- Regelbunden bibelläsning, där Gud får tala in i vår vardag genom bibelorden.
 - o Vi låter dagligen vårt liv speglas i hans ord.

- Ett levande böneliv.
 - Genom att hålla livlinan till Gud öppen så kan den Helige Ande styra våra tankar och känslor och bevara vårt hjärta rätt.
- Gemenskap med din andliga familj och kyrkan.
 - Bibeln säger att vi är en kropp som behöver de övriga lemmarna för att fungera.
- Självrannsakan och syndabekännelse enligt 1 Joh 1:9
 - När du ständigt låter ditt liv kalibrera mot Gud vilja så kommer du att undvika Satans fällor och du kommer att växa andligen.

Så Bibeln lär oss att ha ett balanserat förhållande till pengar:

1. Vi förstår att Gud bryr sig om vår ekonomi
2. Vi tar ansvar för att använda våra gåvor och pengar som goda förvaltare genom att göra det bästa med det vi har.
3. Vi prioriterar Guds vilja för vårt liv inte en viss ekonomisk standard.

Reflektion-& Samtalsfrågor:

- Är det något specifikt i det här passet du fastnat för? Var det något som var särskilt hjälpsamt? Är det något du inte håller med om?
- Varför är pengar så viktigt för oss?
- Varför tror du Gud talar så mycket om pengar i bibeln?
- Hur tänker du kring pengar, rikedom, och att sätta Gud först? Varför tänker du så?

Bibelord:

- Matteusevangeliet 6:9-12, 26-32
- Matteusevangeliet 7:9-11
- 5 Mosebok 26-32
- 1 Johannesbrevet 1:9

Avsnitt 5 – Brödet och säden

Sammanfattning

Det finns två olika syften med vår inkomst:

1. Bröd att äta (konsumtion).
2. Säd att så (investering).

Brödet till att äta är det som Jesus kallade vårt dagliga bröd i Herrens bön. Det dagliga brödet är det vi konsumerar för att möta våra vardagsbehov. Men säden är inte till för att konsumeras. Den är de ekonomiska resurser som Gud ger oss för att investera. Det är i säden vi hittar hemligheten till vår ekonomiska tillväxt.

Somliga låter hela deras inkomst gå till konsumtion. Men av all den inkomst som Gud ger oss måste vi förstå att det finns olika delar med olika syften. ”Brödet” är pengarna som behövs för vår vardags-konsumtion. ”Säden” är pengarna som ska användas till att så på ”fältet” – investeringar som ger oss en ny och större skörd. När vi förstår det här, kan vi skilja mellan dessa två olika typer av tillgångar och använda var och en av dem för sitt specifika syfte.

När säden planteras i jorden igen ger den såningsmannen en skörd som är många gånger större än det som han sådde. Säden har en kraft att reproducera sig själv som har hållit liv i och gett välstånd till mänskligheten ända sedan Gud skapade jorden. Och kraften som finns i säden fungerar inte bara inom jordbruket utan också i den ekonomiska världen. Din ekonomiska säd – pengarna som du inte låter gå till konsumtion – är ett redskap som Gud har gett dig för att föra dig ut ur din nuvarande ekonomiska situation.

Ekonomisk säd = pengar som du sparar för att investera

Djuren äter hela växten. De kan inte påverka eller förbättra sin ”ekonomiska” situation, eller agera utifrån lagen om sådd och skörd. Jesus säger själv i bergspredikan (Matt kap 6.) att fåglarna varken sår eller skördar (Matt 6:26). De får bara sin mat från den himmelske Fadern. De kan inte odla och utveckla skapelsen. Människan har förmågan att BÅDE konsumera OCH investera och är därför den enda varelsen i skapelsen som kan skapa välstånd. Som människor är vi skapade till att äta fruktköttet, plocka ur fröet, plantera det och få ett nytt träd eller en ny växt som kan ge oss en skörd som är mycket större än den säd vi planterade i jorden.

Vi har förmågan att öka våra tillgångar och vår förmögenhet genom att tillämpa *lagen om sådd och skörd*. Det är därför Gud gav människan till uppgift att odla och bevara skapelsen. I varje frukt kan människan hitta sin säd för fortsatt förökning. Det betyder att i varje inkomstkälla så kan människan också finna källan för investering. Det är i din inkomst som du hittar källan till din investering. Leta inte efter den någonstans långt borta – den finns nära dig, i de pengar du tjänar i dag! Du måste bara skilja mellan pengar för investering och pengar för konsumtion!

Reflektion-& Samtalsfrågor:

- Är det något specifikt i det här passet du fastnat för? Var det något som var särskilt hjälpsamt? Är det något du inte håller med om?
- Hur ser min ekonomi ut just nu? Hur stor del blir till ”bröd” (konsumerar jag) och hur stor del till skörd (sparar/investerar jag)?
- Vad är några praktiska saker jag kan göra aktivera ”sädens kraft” i min ekonomi?

Bibelord:

- 2 Korintherbrevet 9:10
- 1 Mosebok 1:29-30
- Matteusevangeliet 6:26

Avsnitt 6 – Hårt arbete

Sammanfattning

”HERREN skall befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. Han skall välsigna dig i det land som HERREN, din Gud, ger dig.” 5 Mos 28:8.

1. Gud välsignar våra händers verk

Vi behöver aktivt företar oss något och börjar arbeta för att kunna förvänta oss att Gud välsignar vårt arbete. En del av de saker som vi önskar oss och ber om blir aldrig verklighet. Varför? Därför att våra bönesvar ofta hänger samman med våra handlingar och vårt arbete.

2. Hårt arbete banar vägen till välstånd

Hårt arbete är oundvikligt. För att bli och få allt det som Gud har tänkt för oss, kommer det oundvikligen att krävas hårt arbete, vare sig vi blir predikanter eller företagare. Vissa har uppfattningen att om Gud kallar dem till någonting, kommer vägen dit att vara så lätt och smidigt att de inte behöver anstränga sig, för att de har lärt sig att Jesu ok är mildt och lätt. Men det är inte den liknelse med lättja. Flit och hög arbetsmoral är del av den karaktär som Gud vill skapa i oss.

Ända sedan begynnelsen, när Gud skapade den första människan, placerade Han honom i en jordbruksmiljö och gav honom i uppgift att bruka och vårda marken. Människan fick en kallelse att arbeta redan från början av sin existens. Så arbete är inte en del av förbannelsen som följde efter syndafallet, utan en gudomlig kallelse som människan fick. Vi är inte kallade till en evig semester utan att producera och utföra de uppdrag som Gud har gett oss på jorden.

Martin Luther: ”arbete gynnar hälsa och välstånd och kommer att göra många synder ogjorda”

Sysslöshet leder ofta till destruktiva tankar och beteenden. Efter en dags arbete kommer du att känna dig nöjd och glad. Att ha ett arbete ger ditt liv struktur, bygger din karaktär och ger mening åt vardagen. Att först vara anställd är den bästa förberedelsen för att senare kunna starta sitt eget företag.

Skillnaden mellan arbete och hårt arbete: Det är bara flit och uthållighet som kommer att föra dig till välstånd och överflöd i ditt företag. Ett utmärkt arbete innebär att du inte bara gör vad du måste, utan att du också lägger ner ditt hjärta och din passion i arbetet.

3. Hårt arbete leder till inflytande:

- Det kommer att ge dig det där lilla extra som gör att folk lägger märke till dig, anställer dig och befordrar dig.
- Exempel – Josef livsstil präglades av flit vilket gjorde att han blev befördrad, Guds välsignelse utlöstes, och det ledde till att han blev en av världens mäktigaste män på sin tid.
- Även om människor inte genast lägger märke till dig, kommer folk att se din flit och ge dig erkännande för det öppet.

Om du är anställd, se då till att göra ditt bästa på arbetet så som du arbetade för Kristus och inte för människor. När du utför ett bra arbete, så ger det heder till både dig själv och Kristus.

- Kom i tid till arbetet! Gör det lilla extra som ingen har bett dig att göra! Var lojal mot din arbetsgivare. Arbeta helhjärtat även när ingen märker det.
- Tala väl om din arbetsgivare, dina medarbetare och dina kunder. Var noggrann, precis och grundlig. Utveckla ständigt dina färdigheter.

Reflektion-& Samtalsfrågor:

- Är det något specifikt i det här passet du fastnat för? Var det något som var särskilt hjälpsamt? Är det något du inte håller med om?
- Hur tänker du kring hårt arbete? Håller du med om vad Marco säger? Varför/Varför inte?
- Reflektera: Hur är vårt arbete kopplat med att vi tjänar Herren?

Bibelord:

- 5 Mosebok 28:8
- 1 Mos 2:8
- Johannesevangeliet 5:17
- Ordspråksboken 10:4
- Ordspråksboken 12:24
- Ordspråksboken 13:4
- Kolosserbrevet 3:22-23

Avsnitt 7 – Sparande

Sammanfattning

Att spara är viktigt för att inte behöva leva från hand till mun, men också för att kunna åstadkomma saker i framtiden. Det finns många exempel på personer som byggt förrådshus i bibeln. Några av dem är Josef, David, Nehemja och Hiskia. Förrådshuset är en plats där Guds välsignelse är verksam.

På vår tids språk skulle vi kalla det för sparande eller ett sparkonto. Det är vårt ansvar att bygga ett förrådshus, och Guds ansvar att välsigna det. Varje enskild individ, familj, församling eller företag, som vill ha en god och stabil ekonomi, behöver bygga ett förrådshus. Att bygga förrådshus är biblisk vishet. Bibeln berättar flera gånger om personer som byggde förrådshus för att förbereda sig inför svårare tider. Gott förvalterskap är att ta hand om, utveckla och föröka det man anförtrotts. Att ha ett förrådshus ger oss en ökad trygghet mot saker vi inte kan förutse och att hamna i knipor. Det gör att vi inte behöver uppleva mer ekonomisk stress än nödvändigt. I svåra tider finns resurser att ta av som gör att vi klarar oss igenom den tuffa tiden.

Reflektion- & Samtalsfrågor:

- Är det något specifikt i det här passet du fastnat för? Var det något som var särskilt hjälpsamt? Är det något du inte håller med om?
- Varför behöver jag ha ett förrådshus?
- Vad har jag för sparplaner i mitt liv?
- Är det något särskilt i undervisningen du håller med om? Är det något du inte håller med om?

Bibelord:

- 1 Krönikeboken kapitel 22, 25, 27
- 2 krönikeboken 31:6-12
- Nehemja 7:70-72; 13:12-13
- Matteusevangeliet 5:45
- Matteusevangeliet 7:24-27, 25:1-10
- 1 Petrusbrevet 4:10
- 5 Mosebok 28:8

Avsnitt 8 – Budget

Sammanfattning

Att ha ordning i sin ekonomi är viktigt. Utgifterna måste matcha inflödet så att vi inte hamnar i knipa. Att skapa sådan ordning genom en budget ger oss frid i livet. Och det hjälper oss möta vårt grundläggande behov.

- Att få ordning på din privatekonomi är första steget till att bli bra på att hantera ett företags ekonomi. Om vi vill bli bra på att hantera mycket pengar i ex ett företag, så måste vi börja med att klara av det i den lila skalan.
- Genom att göra en plan för vår ekonomi kan vi använda våra pengar på ett sätt så att vi får ut det som vi tycker är viktigast för oss. Eftersom pengar är en begränsad resurs, måste de medvetet och beslutsamt dirigeras till de viktigaste behoven (effektivitet).
- Pengar ska inte sprättas omkring på ett tanklöst sätt. Allt för många människor skaffar sig ekonomiska problem p g a att de inte planerar och håller koll på sin ekonomi.
- En hel del självförvållade ekonomiska problem kan undvikas om vi tar kontroll över det dagliga pengaflödet. När vi väl fått ordning på vår privatekonomi, så får vi lugn och harmoni i vårt sinne och välbefinnande. Gud kommer att hjälpa oss när vi börjar ta itu med detta.

En budget är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att ta kontroll över din ekonomi. En budget är en plan för jag ska spendera mina pengar över en specifik tidsperiod. Din budget blir din kompass, som hjälper dig att hantera dina pengar på ett klokt och genomtänkt sätt. Det är en enkel sifferuppställning där du skriver ned:

- Hur mycket pengar du har att röra dig med
- Hur mycket du kan spendera
- Summan pengar du tänker spendera måste motsvara summan pengar som du bedömer ska komma in under perioden.

Exempel på en budget-redskap:

- Excell ark
- Budget appar (se exempel i separat dokument)
- Internetbanken har koll på hur du använd dina pengar – Utgiftskollen
- Papper och penna

I Lukas 14:28-31 28 berättas om hur man behöver beräkna kostnaderna om man ska bygga ett torn. Jesus sade att vi måste planera vår ekonomi innan vi bygger vårt ”torn”. Vi måste se till att vi har tillräckligt med medel att kunna betala alla utgifterna för projektet och inte står med tom kassa innan vi är färdiga. Göra rätt ekonomiska prioriteringar. En budget hjälper oss att se vad vi behöver prioritera när vi spenderar våra pengar. Du behöver bestämma en ”angelägenhetsordning” för dina utgifter. Först av allt måste vi ge Gud det som tillhör honom – vårt tionde. För det andra måste vi sätta av pengar till våra basutgifter, sådant vi inte kan vara utan (ex. mat och hyra). Längst ned på prioriteringslistan kommer utgifter för allt sådant som sätter guldkant på tillvaron. Varje person och familj har sin speciella situation, så du måste göra din egen prioriteringslista. Om dina inkomster varierar mycket, bör du budgetera ett högre sparande i perioder när det kommer in mer pengar. Gör inte misstaget att öka din konsumtion i goda tider! Det kommer att underlätta nästa gång det kommer en period med lägre inkomster men med oförändrade basutgifter. Du får mer stabilitet i din ekonomi.

Reflektion-& Samtalsfrågor:

- Är det något specifikt i det här passet du fastnat för? Var det något som var särskilt hjälpsamt? Är det något du inte håller med om?
- Hur skulle du beskriva fördelningen av din ekonomi? Hur prioriterar du dina inköp? Vad innebär det att ära Gud med sin ekonomi, och sin ekonomiska planering (budgetering)?
- Gör en budget för din egen ekonomi utefter budgetmallen. Hur blev det? Är du nöjd, eller behöver du justera något i din ekonomi för att nå det resultat (ex. sparande) som du önskar?

Bibelord:

- 1 Korinthierbrevet 14:33
- Lukasevangeliet 14:28-31 28

Avsnitt 9 – Givande som livsstil.

Sammanfattning

Apg 20:35 - ”Det är saligare att giva än att taga”

Jesus bevisade sin obegränsade kärlek till var och en av oss när Han *gav sitt liv* för oss på korset medan vi ännu var syndare (se Rom 5:8). När vi läser berättelserna i de fyra evangelierna, ser vi hur Jesus ständigt visade sin kärlek till en värld full av lidande och mörker genom att ge av sig själv och möta varje behov, vare sig det var fysiskt eller andligt. Gud själv är den störste givaren i hela universum och den största gåvan av alla var i och med att Han gav sin enfödde son till oss.

Givandets välsignelse visar sig på tre sätt:

- Vi upplever tillfredsställelse, frid och glädje i hjärtat varje gång vi möter ett behov samtidigt som Kristi karaktär växer till inom oss.
- När vi ger till andra, gäller den gudomliga lagen om sådd och skörd. Den välsignelse vi ger, kommer tillbaka till oss. Att välsigna andra, kommer att välsigna dig.
- Vi gör en påtaglig skillnad för andra. Detta är givandets sanna mål.

Givande kommer att förvandla världen.

- Varje gång vi ger i enlighet med Guds vilja, gör vi världen lite bättre.
- När vi ger till andra, blir vi kanaler för Guds Rike och återupprättar Hans kärlek och herradöme på jorden.

Kärlek är Guds redskap för att dra världen närmare sig själv, och vi är Guds utsända medarbetare, som han använder för att uttrycka sin kärlek. När vi ger till andra, samarbetar vi med Gud och Hans närvaro kommer att märkas mer och mer i den del av världen där vi är aktiva.

Vi bör alla överlåta oss till att ha en givande livsstil. Gud har gett dig något som du ska bidra med, för att göra världen bättre, och när du överlåter dig till att ge till andra, kommer även deras liv att bli bättre. Det finns antagligen ingen större glädje än att veta att mitt bidrag gjorde en påtaglig skillnad för en annan människa. Vi är kallade att vara givmilda, därför att Gud själv är obegränsat givmild. Givmildhet är en hjärtats attityd innan det blir till en konkret handling. Kanske har du lagt märke till att givmilda människor ofta är glada människor?

Pengar är bara ett av många uttryck för omsorgen hos en person med en givande livsstil. Vi ger av det vi har, vad det än är, och till alla sorters behov. Förutom att givandet uttrycker Guds natur och att det skänker frid och glädje både åt den som ger och åt den som tar emot. Givaren blir välsignad – det människan sår skall hon också skörda” (Gal 6:7).

Lagen om sådd och skörd instiftades redan från skapelsens första början, och bekräftades efter att den stora översvämningen hade sjunkit undan: ”Så länge jorden består, skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra” (1 Mos 8:22).

Den formulerades också av Paulus i Nya testamentet: "... *det människan sår skall hon också skörda*" (Gal 6:7).

Jesus visade oss att vägen till ett liv i överflöd börjar med att vi först är den som ger, den som sår, och därefter kan vi bli den som får ta emot och skördar – inte tvärtom.

Sådd och skörd

På grund av fruktan är det människans natur att klamra sig fast vid det man har och inte våga ge bort något innan man är säker på att man inte kommer att förlora något.

Jesus kallar oss att leva ett där vi helt och fullt förtröstar på Guds återgåldande omsorg, och där vi uttrycker osjälvisk kärlek till vår nästa. Med Guds återgåldande omsorg menar vi att när du ger, kommer Gud att se till att du får tillbaka det du gav och till och med mer.

Vi ger av det vi har nu och tänker inte att "den dag jag blir rik ska bli en generös givare." Om du inte ger av det du har i dag, kommer du aldrig att bli en stor givare. Ge utifrån din nuvarande situation.

När vi ger till Gud, kommer vi att få mer tillbaka än vad vi gav. Om vi ger med ett litet mått, kommer vi att få tillbaka lite mer än vi gav, och om vi ger i stora mått, kommer vi att få tillbaka ännu mer — Ju mer vi ger, desto mer kommer vi att få ta emot.

Frågor

- Är det något specifikt i det här passet du fastnat för? Var det något som var särskilt hjälpsamt? Är det något du inte håller med om?
- Vad innebär det för dig att vara en givande människa?
- Finns det något konkret område i ditt liv som du tror Gud manar dig att kliva ut i ett större givande till omgivningen?

Bibelställen

- Apostlagärningarna 20:35
- Romarbrevet 5:8
- Lukasevangeliet 6:38
- Galaterbrevet 6:7
- 1 Mosebok 8:22

Avsnitt 10 – Entreprenörskap

Sammanfattning

Entreprenörskap handlar om att fånga en möjlighet och göra något av den. Ta initiativ och förverkliga en idé. Det är vanligt att starta företag idag, och Sverige är ett av de mest företagsvänliga länderna i världen. Entreprenörskap är ett sätt att leva ut sina gudagivna gåvor och skapa tillsammans med Gud.

Många av personerna i bibeln, både nya och gamla testamentet, var företagare. Exempel är Paulus, Abraham, Isak och Jakob. Jesus var troligtvis också företagare.

Hur vet jag att jag är en entreprenör?

- En entreprenör är en visionär
- En entreprenör är en görare
- En entreprenör är modig
- En entreprenör vill inte vara en kugge i systemet, utan vill vara fri att kunna skapa, forma och styra.
- En entreprenör är uthållig och villig att jobba hårt.

Utbildning och anställning är bra för att lära sig entreprenörskap och sitt verksamhetsområde.

Praktiska saker som behövs för att driva eget

- Kapital
- Förståelse av juridiska aspekter, regelverk, samt bokföring
- Nätverk
- Praktisk plan

Utveckla dina strategier kontinuerligt så att din verksamhet fortsätter växa och förtrösta på Gud.

Reflektion-& Samtalsfrågor:

- Är det något specifikt i det här passet du fastnat för? Var det något som var särskilt hjälpsamt? Är det något du inte håller med om?
- Efter att ha hört undervisningen, tror du att du passar bättre som anställd eller företagare?
- Hur kan Gud använda sig av en företagare? Hur kan jag tjäna Gud med mitt företag?

Bibelord:

- 5 Mosebok 28:8
- Johannesevangeliet 15:7